

Middag



Dit is het deel van de dag met de felle kleuren. En het uitbundige licht. (Tenzij je in Nederland woont natuurlijk, en de dag weer in een druilerige drein is geraakt.) Maar dan nog is de middag veelal het lichtste deel van de dag. En van licht, en zonneshijn, raak je gemakkelijk in een goed humeur, en dat is fijn.

In het begin van de middag is het ook tijd voor lunch. Ik hoop altijd weer (met goed weer tenminste) dat ik buiten mijn lunch kan eten. Ideaal is natuurlijk een uitzicht op wat fleurige bloemen, waarboven van alles lekker rondzoemt en fladdert. Liefst met wat vogelgezang op de achtergrond; hopelijk met lekkre bloemenparfum in je neus en een zomers briesje door je haar.

Waar het me eigenlijk om gaat, is dit: even lekker buiten zijn wat frisse lucht inademen. En bij voorkeur wat gezond planten- en beestenspul zien dat zich prima redt zonder dat jij je ermee bemoeit. Even geen kantoortuin of grijs asfalt. Ik zoek feitelijk het welbehagen met een gouden randje dat je ziet in de betere Engelse dramaserie die zich, zeg,

voor de jaren '60 afspelen. We gaan nu niet voor een vroege start, maar voor de lome warmte van een zonnige middag waarop even niets hoeft en een lekkere lunchboterham nabij is.

Misschien ben ik wel gewoon een fan van rozig 'uitbuiken' in een vriendelijk zonnestraaltje. Vooral in het voorjaar is dit erg aangenaam om te doen, waarschijnlijk omdat het dan pas warm genoeg is om zoiets te doen :-). In de middag zijn ook de meeste, koude, schaduwen wel zo ongeveer vertrokken, en staan alle bloemetjes er mooi open bij. Met wat geluk heb je al een produktieve ochtend achter de rug, zodat even lanterfantend rondkijken naar bloemetjes en vlindertjes best wel even kan...



Hoewel midden op de dag de bloemetjes mooi openstaan, is het vaak niet zo'n briljant idee om te gaan fotograferen. Middaglicht is wellicht aangenaam voor lanterfanten, maar het is meestal geen mooi fotolicht. Veel te hard, veel te fel, en het geeft van die zware, donkere schaduwen. En die zonnebril op je neus geeft vaak ook een wat vertekend beeld...



De foto's die je hier ziet, zijn eind juli 2005 gemaakt in het Amstelpark te Amsterdam, op een tweetal mooie, lome, zomermiddagen.